

Uitgaan in de Reguliersdwarstraat

Bijlage III

De opmerkingen bij de beide versies van de enquête

Vraag 44: Heb je zelf nog opmerkingen over uitgaan in de Reguliersdwarstraat?

Wat er allemaal is gebeurd kan echt niet!!! De straat moet zo snel mogelijk weer in ere worden hersteld door de heropening van de Kooistra zaken en nieuwe gelegenheden

vergane glorie ,dat is begonnen met de oude havanna die dicht ging,dat was de trekpleister.boven dansen goede muziek mix van publiek en van daaruit de exit in om daarna de cockring te bezoeken , je voelde je toen nog vrij en veilig.

Alles is al gevraagd.

Er mag nooit meer een monopolie komen van één horeca-eigenaar... De Reguliers is alleen te redden als in 1x de hele rits homozaken weer open gaan. Liefst voor normale prijzen in bars/clubs die er niet oud en vervallen uitzien en die vooral wel met elkaar samenwerken (maar niet onder 1 concern vallen). Voor 1 homo zaak komt men niet speciaal weer terug in de straat. De straat had juist zijn kracht in het kunnen lopen van kroeg naar kroeg, zeker in de zomer als de hele straat vol stond van Arc tot April. Om dat weer terug te krijgen is dus samenwerking nodig van nieuwe eigenaren en de gemeente. (dus én camera's én allemaal weer open én minder strict beleid qua geluid e.d. én samenwerking met elkaar qua promotie, thema's, aankleding, etc)

nee

verder geen opmerkingen

Lagere prijzen en lager geluidsnivo begin van de avond is het enige wat de regulierdwar kan redden. Heb talloze vrienden die sinds er nieuwe pachter (rond 2003) was die de prijs drastisch verhoogde en de muziek snoeihard zette, daardoor weggebleven zijn. Ging ook gepaard met wegblijven van jongeren. Kunnen het gewoonweg niet betalen. Regulier is bejaardenstraat geworden.

Blij dat het afgelopen is met die onzin in die straat, wat een types zeg, walgelijk.

De gemeente moet flexibler zijn met geluid en in de winter verwarmde terrassen. Ook de openingstijden moeten flexibler, zoals in Spanje. Zolang er publiek is mag je open blijven.

Amsterdam wordt anders te truttig vergeleken met Londen, Barcelona, Madrid en Berlijn.

Geen.

Ik ga meestal naar de Zeedijk (die veel mooier is dan de Reguliersdwarsstraat) en de Warmoesstraat (die nergens genoemd wordt). Ik vind het aanbod in de Reguliersdwarsstraat erg saai en oninteressant, en wat ik ervan gezien heb is min of meer hetzelfde. De mensen die daar komen interesseren me niet. Het zijn meestal mannen die er zo jong mogelijk uit proberen te zien en nare kleren dragen die modieus bedoeld zijn. Ook hebben ze meestal geen gezichtshaar. Wel leuk is dat er af en toe buiten wat wordt georganiseerd, maar voor mij is dat geen reden om er heen te gaan.

Vond het altijd wel gezellig. En ik moet zeggen dat ik het er nog steeds gezellig vind. Als je het zelf leuk maakt dan is alles wel top. of het nou de Reguliers is of elders.

Jammer dat de oude April met ronddraaiende bar weg is en er weer zo'n pretentieuze cocktail achtige toestand voor in de plaats kwam. Ook de anti-rokers mentaliteit van Kooistra was een doorn in het oog. Een minder pretentieuze zaak met normale prijzen en gratis toilet zou een verademing zijn.

dat nederlanders nu eens ophouden met zeiken en ontelbare regeltjes op te stellen, dringend de handen uit de mouwen steken en van amsterdam een unieke ervaring maken (en vergeet daarbij niet het ongelooflijk parkeerprobleem voor bv buitenlanders niet aan te pakken)

opdelen in meerdere kleinere zaken, opdat vaste-kosten pakket voor de ondernemers naar beneden kan EN natuurlijk dan wel meer diversiteit

Succes met de opbouw van een nieuwe, gave, hippe Reguliers!

Het succes van de Reguliersdwarsstraat was veel te veel afhankelijk van Kooistra. Er moet een nieuw beleid komen en de gemeente zou ook financieel moeten bijdragen om de Regulier weer winstgevend en aantrekkelijk te maken voor zowel hetros als homos.

Beste dames en heren, Het wordt tijd dat er ECHT in de Reguliersdwarsstraat wat aangedaan wordt!!! Niet alleen nwe zaken moeten er komen maar de veiligheid staat ook voorop! Daarnaast moeten er meer nwe ondernemers met een (goed) vernieuwd concept komen en denkt ook hier meer aan echte/goede concurrentie. Laten we eindelijk gaan hopen dat er geen andere zgn. Kooistra concept komen. Naast horeca en aanverwante zaken hiervan moeten er meer andere mogelijkheden komen. Denkt aan dependance tbv politiebureau, daardoor wordt de veiligheid gewaarborgd. Wat vinden jullie van (echte) kledingzaken? En niet alleen het verkopen van ondergoeden, die ook nogeens aan (homo)sex gelinkt worden. Ik hoop dat mijn opmerkingen zwaar worden meegenomen. [-adres-]

Leuk dat jullie een enquete doen. Maar geen idee wie jullie zijn. De R-dwarsstr is voor verbetering vatbar. Onderhoud moet! Profileren = profiteren. Meer weten? Laat weten op [-adres-] Succes!

Goed initiatief. Zorg er voor dat de resultaten goed bekend worden gemaakt bij betrokken partijen zoals gemeente, Heineken, ProGay. Wacht alleen niet te lang, er is veel gaande op allerlei niveau's. Amsterdam moet niet krampachtig willen proberen de Reguliersdwarstraat nieuw leven in te blazen. Kijk naar de mislukte reanimaties van de IT. Het komt vanzelf of niet. Wellicht ontstaat elders vanzelf een nieuwe Reguliers. X

Hoop dat er snel weer leven in de brouwerij komt..

Er is per definitie momenteel geen echt goede nachtclub voor een gemengd publiek in Amsterdam. Hetero, Homo, jong en oud, Yup of gup. Alles schijnt tegenwoordig in vakjes ingedeeld en dat maakt het nachtleven een stuk saaier. Patser / homo / hetero / student / popster / acteur of straten maker alles moet weer door elkaar! Ook de Homo's moeten ophouden zich als aparte groep te profileren dat werkt spanningen alleen maar in de hand. Dat gezeik met zogenaamde minderheden moet ophouden. Gelijke status voor iedereen is wat we willen punt.

open die zaken!

-origineel, kwaliteit, gezelligheid

Neem een voorbeeld aan Barcelona! Veel nachtclubs (o.a. Arena) waar gemengd publiek komt.. dus niet alleen maar heel veel mannen en 5 vrouwen. Ook draaien ze goede muziek, het is er druk en iedereen danst. Er is in Amsterdam behalve de lesbo-bars bijna niks leuks meer voor vrouwen. In club Roque willen ze liever mooie jongens binnen hebben!

Doe iets aan het louche karakter, en blijf vernieuwen.

Meer variatie, niet alleen richten op rijke pseudo-hippe dertigers. Vriendelijker personeel, verschillend aanbod van sfeer en muziek. Dat is wat er nodig is.

Nieuwe grote club, maar dan voor ons!

nee nog niet! als ik er ben geweest dan kan ik een bericht achterlaten

Goed initiatief deze enquête ik hoop dat jullie er wat mee kunnen. De reguliers kan wel een nieuwe impuls gebruiken. Ik denk dat voornamelijk het Imago een boost mag krijgen.

meer diverse bars, bijv ook een srt Montmartre in de reguliers, leuke shops waar he cds, jeans, shirt, tickets kan kopen, of de gay&gadget store.

Het is zeer zonde dat echte top cafes zoals April, Arc, SOHO,Exit...die allen een mooie inrichting

hadden en een bepaald allure allemaal in een zeer korte tijd zijn verdwenen. Al bracht ik nooit hele avonden door in deze cafes, het was altijd leuk om een paar drankjes te doen en je echt ouderwets op je gemak te voelen. Plus dat er veel ander publiek kwam dan dat je bijv. weer op de amstel of de zeedijk tegenkwam.

Het publiek zou bredere moeten worden o.a. de bearscene zou zich er tussen moeten kunnen voelen. Amsterdam heeft geen Bear Cafe terwijl in andere grote steden in Europa dit wel het geval is.

Nee

Dat er snel nieuwe homo horecagelegenheden geopend moeten worden met verschillende eigenaren waardoor er een gezonde concurrentie ontstaat. Hierdoor zal de kwaliteit van de gay-scene gewaarborgd worden. Het was een straat waar je als (jonge) homo ook vrijelijk jezelf kon zijn, en er hing een sfeer van gezamenlijkheid en vriendelijkheid naar mensen die erdoor heen liepen, of ze nou homo of geen homo zijn. Het is uiteindelijk verpest door puberaal straatschoffies met hun gedrag, en de schuldeisers en politiek. Laten we maar gewoon zeggen dat sinds de moord op Pim Fortuyn, de gang werd gezet door maatschappelijke gelederen die daarin winst wilden behalen ten laste van homogemeenschap en homo-cultuur.

Ik voel mij niet op mijn gemak door de homo jongeren die iedereen bekijken en uitlachen over een verkeerd shirt of wat dan ook.. vind dit altijd jammer!

Ik hoop vooral dat het snel weer opleeft, het is zo zonde dat zo'n unieke, gezellige, bijzondere straat nu zo weinig meer voorstelt!

ik mis de sound van de dancefloor in de EXIT. en de draai van de resident DJ.

snel terug want het duurd veels te langs AKTIE AKTIE iets voor jongere homo's iets zoals gaypalace, maar dan in reguliers!!

Nee hoor.

Maak er wat spetterends moois van!

ik ben er zelf helaas nog niet vaak geweest maar ik ben nu aan het ontdekken met uitgaan. Wil er graag weer eens heen maar hoor van veel dat het stuk minder leuk is sinds die zaken van .. zijn gesloten. Ook al wil ik nog wel graag maar niet in m'n eentje.

Soms vond ik de vragen van de enquête slecht omdat er geen enkel antwoord bij stond dat paste voor mij. "Ben je naar de roze kerstmarkt geweest" - Nee maar ik ben het wel van plan en nee ik vind het onzinnig" waren geloof ik de "nee" antwoorden. Ik ben niet van plan om erheen te gaan maar ik vind het ook niet onzinnig, dus kan ik eigenlijk niets antwoorden. Verder ontbreekt vaak informatie over toegankelijkheid voor mensen met een handicap.

ja ik vind het echt niet leuk dat de exit disco en exitcafe dicht zijn gegaan want het was echt het moment op zaterdag of vrijdag uit te gaan ook enorm omdat er altijd leuke themafeesten gegeven werden en ik al travestiet zijnde er ook werd geboekt om optredens te geven en dan te zien hoe de mensen zich vermaakten en dat is echt jammer dat het nu door deze manier is kapot gemaakt er zijn echt superveel mensen die hebben gezegd dat als die 2 weer open gaat dat het weer veel leuker wordt om uit te gaan in a'dam en vooral dan ook als het oude personeel zou terug keren en eigenaars en uiteraard feesten

Door het sluiten van alle homo cafe's in de reguliersdwarsstraat ga ik veel minder uit. Amsterdam is wel heel erg saai geworden (op uitgaansgebied). Ik zou geen homotourist meer aanraden naar Amsterdam te komen. Is immers vrijwel niets meer te doen in de avond. Ga dan naar andere Europese steden. Genoeg aanbod van musea ed. en dan in de avond lekker een drankje drinken

ik zie het heel somber in.... Ik zou niet zoveel geld en tijd meer stoppen in de reguliersdwarsstraat, heel Amsterdam is gewoon hard achteruit gegaan als gaystad. Steden als Berlijn, London en Barcelona, dat zijn de steden waar je moet zijn om leuk uit te gaan en te feesten tegenwoordig. Ik durf in Amsterdam als homo niet meer s 'avonds in leer op straat te lopen, te veel negatief commentaar, iets wat je in de andere steden niet tegen komt. Overigens waren de leernichten al nooit welkom in de reguliersdwars, de "hippe" nichtenkinderen vonden het maar niks en keken je vies aan (hoewel je ze dan wel weer laat op de avond tegenkwam in de darkrooms van "The web" en "Coocooksnest", dat dan weer wel.... :-))

Het was altijd super leuk en echt zo jammer dat het dicht is allemaal

er moet meer onderscheid komen tussen zaken komen dus niet teveel van hetzelfde !!!moet ook overdag leuk zijn.werk zelf in horeca dus wil ook op me vrije dagen er terrecht kunnen.

Nee

Nee, niet echt!

Vergeleken met vroeger is het nu dood! Tabboo is de enige tent die nog open is, en dat stelt ook niet veel voor, als die ook dichtgaat, is de hele regulier net een spookstraat. Er moet eens verandering inkomen en nieuwe ondernemingen! hoe? dat is jullie vak!

Het zou prettig zijn als er een mix van gezellige kroegen en dansgelegenheden zou komen. Niet per se allemaal hip en strak. Modern kan ook gezellig zijn.

Zoals eerder aangemerkt: Het is op zich niet erg dat de Reguliers verdwijnt zolang er maar nieuwe horeca op andere plaatsen bijkomt. Er heeft teveel focus op deze straat gelegen terwijl andere zaken (Amstel, Prik etc.) het veel beter hebben gedaan de laatste jaren. Juist de Reguliers is een zeer slecht visite kaartje geweest met hoge prijzen en schandalig slecht personeel. Gay Amsterdam is meer dan de Reguliers (gelukkig). Maar er moet nog heeel veel gebeuren voordag Amsterdam zich weer een

stad met een levendig (gay) uitgaansleven mag noemen. Als de Reguliers weer tot leven komt, kan dat alleen door individuele ondernemers die onderling concurrentie druk voelen en daardoor blijven investeren in hun zaak en personeel.

hoop dat er weer nieuw leven in kan komen.

Het is gewoon verschrikkelijk (jammer) dat er enorm veel zaken weg zijn! Echt niet te filmen..Het is jammer dat de Reguliersdwarstraat niet meer het begrip is dat het ooit was. Met het sluiten van de homohoreca in de Reguliersdwarstraat is een tijdperk afgesloten. Het is echter wel typerend voor het huidige Amsterdam. Waar eerst vrijheid de boventoon voerde, voert nu vertrutting de ranglijst aan. De teloorgang van de Reguliersdwarstraat is daar gewoon het zoveelste voorbeeld van.

Jammer dat er zo'n kutsfeer is en alleen maar oude mensen komen omdat het zo enorm duur is. En dan nog personeel dat je gewoon afblaft, genânt gewoon.

maak er een leuke hippe straat van met veel feesten wat goedkoper en meer onder de aandacht brengen. gewoon leuke feesten die veel mensen trekken! hou er b.v. vaker een groot feest of zorg dat rapido en pann er gehouden worden dat trekt mensen

De Reguliersdwarstraat is nu zo dood als een pier en is GEEN homo-straat meer. Die tijd is voorbij. Als er ondernemers zijn die dat willen omdraaien, dan zullen ze GEZAMELIJK met een plan moeten komen, want een plannetje hier en een plannetje daar gaat de mensen niet meer terugkrijgen naar "die straat met de slechte naam". Als er GEEN gezamenlijk plan wordt opgesteld en een paar ondernemers gaan elk afzonderlijk iets doen in die straat, dan kan de sfeer in de straat niet opgebouwd worden en zullen alle investeringen binnen enkele jaren weggegooid geld zijn gebleken. Het is slikken-of-stikken beste heren.

- goede koffie/dessert salon - boekhandel - extra beveiliging m.b.v. camera's helpt niet als je 100 meter verder van het "roze gebied" uitgescholden wordt. - meer keuze in biersoorten - veilig sex kiosk (waar je goedkoop condooms. glijmiddel kan kopen - naast steriele Arc-achtige inrichting ook een zaak dat toegankelijker is, zachte muziek(gespreksniveau)

een samenwerking met andere steden opzetten om nederland veiliger, leuker en gezelliger te maken op het gebied van homo's en homouitgaansgelegenheden. Denk daarbij aan een horecaketten nederland breed (meer bereik, meer draagkracht en niet afhankelijk van 1 vestiging), feesten in en buiten amsterdam (a la pann, nog steeds door een doorslaand succes) en juist heel uitbundig op locatie bij lokale feesten, koninginnedag of bv de gaypride

Kijk naar het succes van PANN feesten en leer daar van. De Regulier moet weer Bruisen...!!!

nee

het moet weer ongedwongen en vrij worden, een straat waar men kan ontspannen en feesten, tegen

redelijke prijzen. Het moet weer gezelliger! Goede tenten met goede service en een fris kleurtje en niet alles roze roze roze!

Ik woon zelf in Emmen, en wil gewoon een keer wat anders, ik ben er 1x geweest. En vond de muziek BARRE SLECHT! Hier in Emmen draaien ze beter/harder de muziek! En gooi alsjeblieft weer wat open! Ik wil meer naar Amsterdam! Goed dat jullie dit doen! Succes!

Ik hou niet zo van de commerciële zaken, het mag van mij wel wat minder Kooistra worden en wat meer gemengd. Wel leuk dat er een homostraat is in Amsterdam, hoop dat dat weer nieuw leven ingeblazen kan worden!

Homo horeca moet weer een kans krijgen in Amsterdam, of het nou reguliersdwarsstraat is of iets anders, dat maakt niet uit. Ik hoop dat Amsterdam zich zelf ooit weer eens kan profileren als gay capital, want als het aan homo horeca of entertainment ligt, dan moeten ze even kijken naar steden als; New York, San Francisco, Parijs, Tel Aviv, Barcelona,... e.d... Succes.

Ik vind het doodzonde dat alles daar gesloten is. Het is daar nu helemaal uitgestorven en hoop dat er zsm weer iets nieuws komt!

Het moet weer leven in de Reguliersdwarsstraat! Ik mis SOHO en de Arc !Moet gewoon de richtlijnen van Berlijn volgens. Beter en langere tijden en goedkoper!! Helemaal met speciale gelegenheden als Q\day, Gaypride en O/N

laten we hopen dat het snel weer ouderwets gezezellig word

nope

het is nu KUTja nogmaals. de mensen maken de straat. En dat vinden heel veel mensen. Mensen zijn hebben geen belangstelling voor anderen. Arrogantie van personeel moet verdwijnen in alle zaken.

Te weinig vernieuwing. Homo's houden niet alleen maar van gay-house! Waarom zijn er alleen maar oudere mannen daar? Imago-probleempje? Erg nodig; Een leuke zaak die niet overdreven stigmatiserende (stoffige) gay-imago probeert te promoten. De Kooistra-tenten waren de laatste jaren onaantrekkelijker geworden door een combinatie van heel slecht personeel en te weinig vernieuwing.

Ik ga er nooit stappen, maar overdag zou er meer te doen moeten zijn! dan is het echt een uitgestorven boel..

No improvement without movement

Ik vind het een totale vergane glorie. Het publiek is eenzijdig, arrogant en staan niet open voor nieuwe contacten. Is overigens in heel Amsterdam zo. Er zijn weinig plekken waar een diversiteit aan mensen komen of die uitnodigend zijn voor een diversiteit aan publiek. Mijn mooiste gaykroeg is 'The Peel' in Melbourne Australia. Het is een beetje verweg, maar het is de beste kroeg waar ik ooit ben geweest. Het is bijna zo groot als alle kroegen in de reguliers bij elkaar en ik heb er met meer mensen gesproken als de afgelopen 5 jaar in Amsterdamse homo uitgaans gelegenheden.....

Graag wat meer diversiteit. Niet één ondernemer die in verschillende zaken een theemaatje gooit, maar zaken met identiteit en uitstraling. Denk b.v. aan jaren terug, toen had b.v. de iT een mega-imago, puur door identiteit en creativiteit.

Oppervlakkige bende en eenzijdig publiek. Feestjes met echte dj's (af en toe wat techno ofzo) zal misschien wat diverser publiek trekken.

er moet weer een soort cafe komen als de exit dit was voor vele jongeren net zo als ik een manier van ontdekken hoe de werled van homo in elkaar zit. de jongeren van mijn leeftijd blijven nu thuis en gaan niet meer uit. ik hoop dat er gauw weer wat nieuws komt en dat zo iedereen ook het uitgaansleven weer in kan gaan

Reguliers is sinds het sluiten van Exit, Arc én Soho erg achteruitgegaan.. ik vind dat ze weer op een of andere manier geopend moeten worden want door die 3 clubs was het altijd leuk en gezellig druk

Gooi de boel lkkrr snel open :D!

OPEN ERMEE!!

Was een erg leuke straat. Door verkeerd beleid, vriendelijkheid personeel en feit dat er weinig energie in is gestoken is de reguliers heel hard achteruit gegaan. Neem koninginneag of de gaypride, zown sfeer zal er elk weekend moeten zijn! Dus, knallen en een paar juiste personen op de juiste plek zetten!

Even opschieten met de wederopbouw van deze straat tot homo-uitgaanscentrum.

Geen extra 'speciale' dagen meer voor homo's. Ik snap tegenwoordig niet meer organisaties zoals COC die pleiten voor meer "emancipatie" en "integratie" van homo's binnen Nederland. Meer rechten, meer vrijheid. Met het instellen van extra speciale dagen of gelegenheden voor homo's creëer je juist een isolatie van homo's. Je stopt ze met z'n allen op 1 grote hoop, op 1 plek. Integratie is juist tegenovergesteld hieraan, en emancipatie vloeit hieruit voort. Minder dramaqueens, meer potige jongens ;)

Dat ik het jammer vind dat het eens zo bruisend was en dat het nu helemaal dood is.

N.V.T

open leuke clubs met een jong publiek en r&b muziek

Ik vind dat er ook meer feesten/activiteiten moet worden opgezet voor lesbische vrouwen. Of minstens meer aandacht aan hun besteed worden. Er zijn veel lesbische vrouwen in Amsterdam & omgeving maar af en toe lijkt het alsof Amsterdam een Homo stad is in de plaats van een Gay stad.

Gemeentelijke deregulering wat betreft sluitingstijden en geluidsnormen zou zeer gewenst zijn (geldt voor horeca in het algemeen). Verder heeft Amsterdam er baat bij om homo ondernemen in de Reguliersdwarsstraat te bevorderen door maatregelen te nemen wat het ondernemen financieel 'relatief' laagdrempelig maakt. Ook is het verstandig om conceptdifferentiatie toe te passen ter bevordering van de keuzevrijheid en diversiteit van bezoekers :D! Probeer gewoon meer moderne zaken te krijgen in de reguliers, probeer echt eye-catching zaken te realiseren ikzelf (Hotelschool) vind dat je dan je pas echt manifesteert als gaycapital of the world probeer ook vooral sochtends (ontbijt) en smiddags (lunch) meer zaken op te krijgen met leuke terrasjes, er wordt teveel gericht op het uitgaan !

Ik vind het wel jammer dat het allemaal gesloten is, maar ik kwam er toch nooit. Het was niet 'hip'. De jonge mensen die daar kwamen waren eenzijdig en de oudere mensen heb ik niet zoveel mee.

Toenemende verschraving en prijsopdrijving doen naast het rookverbod de horeca geen goed. Richt je op kwaliteit en een glimlach.

Er moet gewoon een goede discotheek komen.

reguliers moet weer origineel en tolerant worden met andere woorden weer nummer 1 worden :)

gewoon meer bars en disco's amsterdam moet de titel als gay capital terug krijgen!

Bij de vraag in welke homokroeg ga je nu stappen ontbrak de keuze kroegen buiten amsterdam. dit is van mijn van toepassing dus heb maar wat ingevult

Het Amsterdamse uitgaanswereldje word beheerst door arrogantie. Wij zijn beter dan de rest, etc. Terwijl juist de kroegen en gayclubs buiten Amsterdam en zelfs buiten de randstad het veel beter doen. Laat mensen daar eens gaan kijken wat daar anders word gedaan, want daar valt heel veel te leren. De arrogantie van de hoofdstad moet maar eens verdwijnen. De prijzen zijn te hoog, betalen voor het toilet is achterhaald...

Een frisse wind door de reguliers is absoluut geen overbodige luxe. Het publiek wordt kritischer en daar heeft de reguliers de afgelopen jaren helaas amper gehoor aan gegeven. Het teren op de reputatie als gaystraat van Amsterdam heeft naar mijn mening de ondernemers op een roze wolk gezet. Juist de gaycommunity heeft genoeg te besteden, hoe krijg je het dan toch voor elkaar je inkomsten bron niet tegemoet te komen op vlak van aanbod en service. Het persoonlijke dat de

reguliers ooit had, is helaas niet meer terug te vinden.

Latere sluitingstijden en maak Amsterdam weer de gay capital!

come back!!

Het was fantastisch, ik woonde zelf in Amsterdam en ging vaker dan een paar keer uit in de Reguliersdwarstraat. Na 3jaar dit gedaan te hebben ben ik verhuisd naar het zuiden van Nederland, sindsdien is heel de Reguliersdwarstraat vergane glorie. Het lijkt nergens meer op! Het mist homo's, gezelligheid, het knusse, het vrolijke... Alles mist het nu!

ik ben onlangs paar keer geweest dus ik heb de grote discos niet meegemaakt alleen de enkele bars die er nu zijn, maar ik vind het best leeg en zou tof zijn als er meer leven kwam!

de reguliersdwarstraat moet blijven omdat hij voorziet in kennelijke behoeftes van jonge of/en vanilla homo's, mijn eigen behoeftes/interesses zijn geëvolueerd, meer naar de warmoesstraat (zoals hij een paar jaar geleden nog was)

hoop dat het eindresultaat van het onderzoek gepubliceerd gaat worden. En dat de straat weer zoals in de jaren 90 wordt. Meer homohoreca.

teveel buitenlands personeel dat niet eens fatsoenlijk nederlands kan. ik ben geen racist maar zou geschoold professioneel personeel wel prettig vinden.

Wat heel erg belangrijk voor de Reguliers is dat als de grotere voorheen Kooistra zaken weer opengaan het van afzonderlijke eigenaren is dat zorgt voor gezonde concurrentie. Ook het openen van nieuwe zaken of de oude zaken helemaal verbouwen zou een goede impuls kunnen geven.

meer gemixte zaken zal de boel doen opleven. meer kwaliteit graag, kooistra was een ramp voor de straat

meer hip-hop, dancehall en zোক. de afgelopen jaren is er weinig verandering geweest in de muziek stylen die er woren gedraaid in de regulier

Ik wil dat er niet meer gerookt werd in de bars en discos graag. En ik hoop dat Ansterdan (GAYSTERDAM) weer een erg bekende homo stad word beter dan de rest bijvoorbeeld berlijk koln barcelona en zo. dus Please mensen red ons roep en stad. X

Minder happy hours, betere service! De reden dat de prik het zo goed doet is dat ze heerlijke hapjes hebben, het drankaanbod niet door de brouwerij laten dicteren en geïnteresseerde mensen achter de bar hebben.

Het word tijd dat er een goed plan komt dat er verschillende kroegen weer open gaan met verschillend publiek. Jong en oud door elkaar en ook leuke lesbische kroegen. Een leuke dans cafe zoals oude you2 zou ook niet verkeerd zijn. Met daarbij prijzen die op normale basis zijn en personeel dat uitgezocht word op klantvriendelijkheid wil het best beter worden.

goede Kleine ondernemers de kans geven en niet de grote investeerders de macht geven. daardoor meer afwisseling en creatieve uitingen

Houd de Regulier vooral autovrij, met name in de zomer. Dat is erg prettig.

Als men de Reguliers weer in oude volle glorie zou willen herstellen, dan dient men meer eenheid te creëren en met 1 mond naar buiten te treden. Meer uitstraling, buitengevels schoner/verzorgder en actueler. Het is toch te gek dat de heinken reclame (banner) voor koninginnedag er nog hangt aan de gevel van de Exit. Hierdoor lijkt het voor de consument dat de Regulier er alleen maar is als melkkoe.

n.v.t.

hoop dat snel weer een groot dee van de horeca open gaat, en dat de naam terug komt! over heel de wereld kent met Amsterdam en het gay stappen! dit moet terug komen!!!!

nvt

Hoop dat het snel weer gaat verbeteren deze straat heeft heel veel potentieel alleen is de laatste jaren toch echt verwaterd en ik denk echt dat het komt door te weinig concurrentie en ook het nieuwe beleid van de Roque maak je bij vrouwen niet veel vrienden bij wat ook invloed heeft op de Regulierdwarsstraat en Personeel mag ook een upgrade krijgen kwa vriendelijkheid en niveau. De Exit moet gewoon nieuwe naam krijgen een grote discotheek worden voor zowel vrouwen als mannen om een leuke feestje te hebben. ;)

Het lijkt mij verstandig de huidige (leegstaande) zaken en eventueel te openen nieuwe zaken niet weer allemaal bij één eigenaar onder te brengen en te voorkomen dat dit in de toekomst gebeurt. We hebben nu gezien hoe rampzalig de gevolgen kunnen zijn als dit het geval is. Daarnaast is het voor de kwaliteit van de zaken onderling ook goed als er een gezonde onderlinge concurrentie bestaat.

nee niet echt is alleen niet leuk ging altijd met mijn zoon maar die gaat ook niet meer

Wat niet alleen de reguliers mist, maar heel Amsterdam, is een cafe waar zowel lesbiennes als homo's kunnen uitgaan en zich thuisvoelen. In de clubs (Rogue, Trut) is dat nooit echt een probleem geweest, maar zowel in de vive la vie en in bars in de reguliers heerst een sterke verdeeldheid. Dat vind ik ontzettend jammer.

I'd support the comeback! <3

kroegen als Prik zouden er meer moeten zijn leuke kroeg met zeer zeer goed personeel

ik vind het spijtig,. ik ben 17 jaar en overal waar ik kom draaien ze hollandse muziek en of zijn er alleen maar oude mannen, ik mis exit :S dat was nog eens leuk.

De gezelligheid van vroeger terug

Het is veel saaier geworden dan een paar jaar geleden en er loopt heel weinig publiek alleen vaste klanten bijna of een paar verdwaalden toeristen maar dat was het dan ook echt, het enige wanneer het nog druk is in de straat is met koninginnendag/nacht. en met de gay-pride. De straat is echt toe aan vernieuwing en er moet ook echt weer een gay discotheek komen zonder dat is de straat heel saai Het is veel saaier geworden dan een paar jaar geleden en er loopt heel weinig publiek alleen vaste klanten bijna of een paar verdwaalden toeristen maar dat was het dan ook echt, het enige wanneer het nog druk is in de straat is met koninginnendag/nacht. en met de gay-pride. De straat is echt toe aan vernieuwing en er moet ook echt weer een gay discotheek komen zonder dat is de straat heel saai

ik denk dat een aantal hippe heterobars ook zullen bijdragen aan een goede algemene sfeer in de straat

Ik heb zelf het idee, dat het tijd wordt om de hele reguliers te vergeten en de homozaken wat meer te verspreiden door de stad. Ik denk namelijk dat dat ook goed is voor de acceptatie van homoseksualiteit. Kijk hierbij b.v. naar de warmoestraat waar alles door mekaar heen loopt. Bij het hebben van een eigen straat zonder je jezelf af, dus het zo beter zijn om overal door de stad wat zaken te hebben. En daarmee verbreed je ook je publiek, en zal je meer diversiteit hebben.

Kwaliteit voor een redelijke prijs, geen duur slecht getapt biertje. Service komt niet uit een maatbekertje. Met jong, knap, lui en of arrogant personeel ga je het niet redden. het is gewoon leeg, niet meer wat het was! de gezelligheid is weg! en wat er komt is vaak heel oud.. nja das voor de jongereook niet echt aantrekkelijk!

te veel drugs gebruikers

Zou het graag weer een top straat van maken!

Veels te leuk om te degraderen. Dus kom op met die mooie zaken.

zou graag willen dat er meer via facebook dingen worden gepost over het gay uitgaans leven

zorg dat het snel weer leuk word ;)

succes, maar ben er huiverig voor dat de Reguliers echt vergane glorie is...

het MOET "gay" blijven (bestaan)

opmerking niet echt, alleen dat ik het zo mis ik keek altijd uit naar het weekend om weer uit te gaan in Amsterdam lekker los te gaan in club exit en een geile gast te scoren ;) mis dit enorm en baal er van dat reguliers dood is vooral nu oud en nieuw er aan komt ' wat ik voorheen altijd vierden met veel vrienden , helaas dit jaar niet :(

Een meer gemengde straat zou leuk zijn. De gekraakte havanna maakte de straat bijvoorbeeld een stuk diverser. Weer een multifunctionele queer plek voor politieke samenkomsten, optredens en feesten zou geweldig zijn. Weer zo'n semi-chique ordinaire plek komt natuurlijk niemand op af...

Zonder het meteen weer 100% gay te maken denk ik wel dat het goed is voor zowel de Nederlands gay's als het gay-toerisme als de Reguliers nieuw leven wordt ingeblazen. Gay toeristen gaan Amsterdam nu mijden omdat er minder te doen is qua uitgaan. Als mooi voorbeeld noem ik de diverse clubs en bars in bijvoorbeeld Berlijn of San Franscisco, daar is voor elk wat wils. Daar heb je horeca met verschillend interieur, verschillende muziek, en dus ook verschillend publiek. Vooral de muziek in de Reguliers vond ik mn de laatste jaren erg eentonig. Maak het ook laagdrempelig voor het heteropubliek, zodat (wellicht klinkt dit tegenstrijdig) de veiligheid ook toeneemt. Jammer dat de homo-zaken qua inrichting en uitstraling zo provinciaal zijn en blijven... tijd voor een hip interieur en blijde muziek Beetje vrolijkheid zou geen kwaad kunnen.... beetje zure gezichten vaak... niet echt het gevoel dat uitgaan een feestje is... Dat het maar snel van ouds wordt, ik woon zelf in Den bosch maar ging er graag uit

De Reguliers als gay-straat is nu op sterven-na-dood. Niet alleen moeten (een aantal van) de Kooistra zaken heropend worden, liever nog wat toevoegingen ook! Zoals het nieuwe Taboo. Hoe langer er gewacht wordt, hoe meer het imago van de Reguliers als gay-straat beschadigd raakt - ik vraag me af of dit dan nog hersteld kan worden.

Nee

REGULIERSDWARSSTRAAT MOET WEER WORDEN ZOALS HET WAS, FIJN EN GEZELLIG VOOR IEDEREEN!

Er moet zeer snel wat gebeuren aan de Reguliersdwarstraat, dit kost zeer veel toeristen en plezier. Eerst alle oude tenten zo snel mogelijk weer open, ruimere openingstijden. Daarnaast moet er gekeken worden naar de toekomst. Een grote discotheek, homovriendelijk (dus ook hetero's aanspreken) die iets totaal vernieuwens gaan doen. Betrek mensen erbij die bijvoorbeeld: Multisexi, Pink Istanbul, Fucking pop Queers enz. organiseren. Een grote discotheek: bijvoorbeeld Arc en Exit combineren tot 1 hele grote discotheek met internationale allure. Goed initiatief deze enquête. Met vriendelijke groet, [-adres-]

een creative geest/en die originaliteit, openstaan voor nieuwe dingen en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel hebben plus een duidelijke aanwezigheid van securitymiddelen kunnen de Reguliers weer terug op de kaart zetten. KUNNEN.....

Vrouwvriendelijker maken! Zie homo-horeca Utrecht

ik denk dat dit al te laat is. Zeker voor Amsterdam. Na parkeerbeleid, Homo horeca razia, Straat vervuiling/terreur, Rookverbod, KUT Morrokanen en de rest is Amsterdam PASSÉ OLÉ. Ik ga de provincie in (ben niet voor niks verhuist) en reis veel naar steden in het buitenland die het wel goed voormekaar hebben. Zoals, Hamburg, Berlijn, München, Barcelona, Madrid, Buenos Aires, Tokio, Sjanghai enz.....

Ga eens kijken in Oost europa voor inspiratie. Landen als Hongarije, Tsjechie Duitsland, Polen lopen ver voor en zullen eerder gay capital van europa worden dan Amsterdam

veel succes met de herinrichting van de straat

Ik hoop dat er weer wat zaken opengaan, waar door middel van concurrentie tussen de zaken een verbetering ontstaat van de vriendelijkheid van het personeel, en de belachelijke prijzen die we op het eind in de reguliers moesten betalen

goede enquete hoop dat het wat zal opleveren

Ik zou het wel graag willen dat de meeste discotheek heropend worden.

Maak er een vrolijke, levendige, bruisende en veilige plek van voor alle soorten homo's en homo-geïnteresseerde mensen.

Het is echt zoooooo jammer dat de Reguliers zo saai is geworden nu er zoveel zaken gesloten zijn. Ik hoop dat daar snel iets aan gedaan wordt, zodat de levendigheid weer terug komt.

er moeten leuke lunch rooms komen voor overdag en voor s`avond een leuke jazzy bar

nee

Het aanbod was te eenzijdig en ook de muziek was in vele bars hetzelfde. Meer diversiteit en keuze in soorten kroegen/disco zodat er een breed publiek wordt aangetrokken. Maar dan net met een iets meer internationaler tintje, dan bijvoorbeeld de kroegen aan de Amstel/ Halvemaansteeg!!!! GAY HORECA AMSTERDAM.....SLA DE HANDEN IN ELKAAR EN MAAK VAN AMSTERDAM WEER DE GAY-CAPITOL OF EUROPE!!!!!! Daar is zeker behoefte aan!!!

enquête duurt véél gt elang

Op zich is het op een "normale" stapavond erg leuk en gezellig, maar met Koninginnedag en Gay Pride is het veel te druk en vergeleken met de tenten aan de Amstel is het personeel onvriendelijker.

Er mag meer wisselende zaken komen, vriendelijker personeel, een open-straat waar iedereen zich weer thuis kan voelen en niet alleen een bepaald soort groep homo's (jongeren nu vooral) Amsterdam gaat hard achteruit als het om homo acceptatie gaat, alsook om homo uitgaansleven. De Duitse Ruhr is een goed voorbeeld van dat wat Amsterdam steeds meer mist om een koppositie te hebben.

verruim de openingstijden, maak het gezellig, zorg voor bewaking voor de deur altijd, kijk londens voorbeeld. Mensen willen vermaakt worden uitgaan is ontmoeten en gezelligheid. Mensen willen als gast ontvangen en behandeld worden. En succes ermee

Ik vond het altijd al niets. Maar ik gun Amsterdam wel de positie als gaycapital. Daar hoort een aanbod van homozaken bij elkaar vind ik. Of dat nu de Reguliers is of een andere straat maakt mij niet uit. Wel vind ik dat het 'normale' homozaken moeten zijn. GEEN darkrooms, en een leuke ongedwongen, relaxte sfeer.

Ja. Het moet vooral een mix worden, een paar grote commerciële zaken misschien maar vooral wat kleine zaken zoals Prik, Ghetto - kleine zaken met karakter en die niet te duur zijn zoals de Kooistra zaken en waar er iets anders dan house of danslawaaai speelt. Misschien ook leuke kleine winkels. Een paar leuke koffiezaken zouden ook een aanwinst zijn. Auto's definitief eruit! Betere bestrating, en daarmee betere terrassen (in lente en zomer, geen verkwistende gasbranders in de winter!) een straat(horeca)samenwerkingsverband homo/hetero voor meer eenheid en initiatieven, een jaarlijkse presentatie/markt in de openlucht met ZACHTE muziek! (onversterkt, of geen muziek, ook niet verkeerd) met culinair accent, meer (her)kenbaarheid en zichtbaarheid dan zijn idiote camera's ook niet nodig! betere lobby/samenwerking met gemeente en politie, en beleid ontwikkelen tot bevordering van nieuwe onafhankelijke (zonder bierbrouwerswurgcontract, lees : Heineken) homohoreca de rest is al gezegd in de enquête.

hoop dat het weer wat levendiger en gezelliger wordt

Ik ga er nu niet meer uit! Ik hoop dat er weer een aantal zaken opengaan en voorzien zijn van goed personeel en een eigenaar die niet alleen op commercieel gewin uit is. P.S. goed werk deze enquête.

Laat de regulier weer herleven, met veel ontspannende cafe's met muziek laag drempelig en normaal drank prijzen (2 €bier)

nope

De leefbaarheid van de straat moet vergroot door deze te sluiten voor wielverkeer (met wegzinkpaaltjes/-driehoeken voor ambulances).

Voor de Kerstdagen opening van homozaken.

Tijd voor een nieuwe start zonder de erfenis van Kooistra. Respect voor de man, maar tijden veranderen. De Regulier kan zeker weer het toonbeeld van A'dam en de wereld worden maar er zijn jonge ondernemers nodig die het stokje overnemen.

Stiller en saaier. Normaal was het beginnen in de Soho om te plassen en biertje, dan naar de arc, rondje april en dan richting exit café, nog even in de Soho kijken, Montmartre in en richting club roque en als het daar saai is de Exit... Niets meer over :) Verloren boel, elke keer als ik in Amsterdam ben wordt het maar erger. Spijtig :)

weg met het geweld, van die marrokanen!!! ze moeten ons met rust laten !!!! weg van amsterdam die homophobieën muslimes... was vroeger veel en veel beter. ze verwachten respect van ons, nou, waar is hun respect

Er moet nieuw leven in geblazen worden, A-Dam is zijn/haar "gay" Titel KWIJT !De ARC en April moet terug komen!!

ik vind de sveer in de regulier zeer achteruit gegaan na de sluiting van de kooistra zaken. en kijk er dan ook naar uit dat er weer een paar nieuwe ondernemers in de panden gaan en er weer wat van maken. EXIT MOET WEER OPEN!!!!

Nee heb verder geen opmerkingen alleen ik hoop dat de Arc, April en Exit weer open gaan :)

Exit opnieuw open en April. Soho kan echt heel anders ingericht worden, bars in het midden niet echt prettig om te dansen, nemen veel ruimte weg voor de klant (alweer een uitvinding van die geldwolf kooistra denk ik) en maak er een leuke danstent van bv. Ik vind het heel erg dat Heineken niet snel toestaat dat deze tenten gerund worden. Zonde, want ze kunnen toch gewoon geld verdienen, de April had op vrijdag en zaterdagavond toch veel publiek. Exit hoort er gewoon bij!

Het mag wel weer een naam krijgen. 'vroeger' dacht je bij reguliers aan gezelligheid, warmte, drukte, feest, mannen :-). Nu hoor je er niet zo veel meer over. kan ook de leeftijd zijn.. maar inderdaad buiten meer warmte bronnen, gezellige sitjes, muziek. Maak het weer levendig. Succes!

Amsterdam (niet alleen de Reguliers) is niet meer de moeite waard van verder te komen. alternatieven als Keulen beter

Maak er weer wat leuks van!

het mag nooit meer gebeuren dat een hele straat in eigendom komt van 1 man: kooistra. Want als het minder met zo iemand gaat, valt de hele straat om. Dat krijg je moeilijk meer terug. Ik vind dat

de gemeente heeft gefaald in tegengaan van dit monopolie. Het heeft Amsterdam als gay-capital een enorme kwetsbaarheid gegeven, dat nu als een open wond voor onze neus ligt. Geef die panden in godsnaam aan nieuwe ondernemers, en maak het fucking pop queer!

De ReguliersDwarsstraat mist een goede gay Discotheek naast de bestaande trendy barren... denk niet dat de barren per se diverse groepen hoeft aan te trekken want daar hebben we in Amsterdam al verschillende plekken voor... Zo is de Warmoestraat meer voor fetish, Zeedijk iets ouder publiek, Amstel Nederlandse meezingers en Reguliersdwarsstraat voor iedereen.

Kooistra zaken niet weer in handen van één eigenaar. Duidelijker onderscheid tussen voormalige Kooistra zaken is wenselijk.

meer doen voor jongeren, nieuwe aanloop de reguliers in, tenten weer open en gewoon gezellig borrelen en stappen!

Nee

Het zou misschien goed zijn als er voorzieningen of etablissementen zouden komen voor de wat alternatievere mensen, mensen die naar Lowlands gaan bijvoorbeeld. Nu is het allemaal veel te stereotyp, te nichterig en teveel Lady Gaga/Britney Spears/Cher/Madonna etc etc. Hierdoor wordt een grote groep hier niet graag gezien, omdat zij zich hier niet mee willen associëren. Ik ben daar één van. Denk eens aan de gewone no-nonsense homo's, die wel homo zijn, maar niet per sé altijd onder homo's hoeven te zijn, of alleen maar homo uit willen gaan.

meer terrasjes/verwarmd. meer discotheken in de nacht leuke daglocatie zoals grand cafe / lunchroom o.i.d. discotheek (met veilige nooduitgangen dus niet zoals de Exit) meer open karakter dus geen donkere deuren en stinkende darkrooms. Hier zin Nederland echt niet meer op te wachten. Zorg voor uitbaters met een verschillende stijl. Diverse stijlen horeca trekken meer bezoekers.

Uitgaan in de reguliers is leuk, mits er meer gelegenheid komt om te dansen a la oude exit, en aan de bar te hangen a la Amstel/Halve Maansteeg. Het is te trendy, op het hautaine af wat misplaatst is in een stad waarin de mentaliteit vooral is 'doe maar normaal dan doe je al gek genoeg', iets dat door foreign guests nou juist zo wordt gewaardeerd. Gemiste kans. Pak hem op mensen!!! Goed initiatief dit!

gewoon de tenten weer open

Ik denk dat Amsterdam weer de gay capital moet worden. Leuke gezellig gaybars, maar ook kinky gay zaken. Wel schoon!

zodra ik et geld er weer voor heb.. en iemand mee wel... ergens een hotelletje in amsterdam pakken en dan lekker feesten.!!!

De reguliersdwarstraat was al voor het sluiten van de Kooistrazen op haar retour. Arrogant personeel, betaalde WC's maken dat je je niet spontaan welkom voelt, maar dat het een harde geldmachine is geworden. Het heeft het imago van Amsterdam geen goed gedaan. De opening van een nieuwe sauna zou Amsterdam goed doen. Thermos is namelijk ook al zo'n kille geldmachine, want heeft totaal geen concurrentie (althans binnen Amsterdam).

Meer diversiteit en klantvriendelijker.

Er is nu weinig meer aan in de Reguliersdwarstraat. Hopelijk verandert daar wat aan na het uitwerken van deze enquête!

Nee

er moet snel verandering komen en de clubs van kooistra moeten weer open zo word het een stuk gezelliger in de straat

Voor het personeel was/is altijd heel erg slecht. Ongeïnteresseerd, arrogant, onbeschoft, ongemanierd, en ga zo maar door. De echte winst voor een zaak (zowel nieuw als bestaand) is te halen in goed, vriendelijk en bekwaam personeel!!! Oude zaken zomaar heropenen zonder een opvallende verandering, heeft geen zin. Oude koeien uit de sloot halen heet dat!

Amsterdam is zijn imago als homostad al heel lang geleden verlopen. We weten allemaal dat homopubliek geld heeft te besteden. Dus nu tijd voor veel zaken en discotheken en feesten. Wel investeerders die minder bezig zijn met belastingdienst fucken en wel gewoon passie hebben voor horeca! het geld komt dan vanzelf wel

Waar een deur dicht gaat, gaat een raam open. Met de nieuwe vrijdagavond in het COC gebouw en Club Church zijn er weer nieuwe initiatieven. De gemeente zou naast een kantoor- en hotelloods ook een homoloods moeten hebben en een echt gayfriendly vestigingsbeleid moeten hebben. Dat kan met verlenen van vergunningen, minder rompslomp en tijdelijke verlaagde gemeentelijke belastingen en zachte leningen voor startende ondernemers.

Ik hoop dat de gesloten zaken weer snel open gaan

Sjoerd Kooistra heeft van deze straat een succes willen maken wat redelijk goed gelukt is. Het is echt the place to be voor gay en gayminded people alleen is dat momenteel helemaal weg helaas. Maak er weer eens iets gezelligs van en gooi die zaken open! buiten meer verwarming want je mag helaas nergens meer roken! Geen cameras ivm privacy

Ik hoop op een frisse nieuwe reguliers. Ook al kom ik er niet zo vaak. Maar het is altijd een leuk alternatief.

vriendelijkere bediening, uitstraling, schonere zaken, geen toiletgeld betalen, rookruimtes, GEEN

ARROGANTE UITBATERS! Meer keuze, kortom, er is nog heel veel werk aan de winkel om van de o zo populaire gaystraat weer DE STRAAT te maken die hij was, snik..... nu is t te ubertriest voor woorden! schuld aan... kooistra, gemeente met de wet bibob, en de TE dure prijzen voor Jonge horecaondernemers om in deze straat iets te kunnen starten..er moeten vernieuwende dingen , die weer een groot publiek aantrekken. Feesten enz. zijn goede trekpleisters! Ook lagere prijzen trekken meer mensen..meer kroegen en clubs en een schappelijkere bier/fris prijs! Multifunctioneel centrum, roze huis en koffiebar zouden de reguliers een echt internationaal image kunnen geven waardoor ze weer een goede concurrentie positie zouden kunnen verkrijgen voor het homotourisme.

het begint te laat! meer open zaken gedurende de hele dag! lagere prijzen! minder arrogantie onder de bezoekers! betere service vooral naar ouderen! het is teveel op uiterlijk gericht! mensen moeten bij zichzelf beginnen om een leuke sfeer te creeren! ben een ex. barman uit de straat! xxx

Wat heel veel mensen vaak vergeten is dat heel veel homo- en bisexuelen niet altijd overdreven vrouwelijk zijn en dat de 'gay-scene' vaak wordt gedomineerd door overdreven vrouwelijk figuren. Dit wordt ook aangemoedigd door de benaming van sommige homo-disco's zoals 'gay-palace' in Rotterdam. Ook de vrouwelijke en typisch nuchtere muziek in combinatie met rose tinten overal maakt het voor hetreo-acting homo-en bisexuelen veel minder aantrekkelijk om te komen. Terwijl de meeste homo's juist hetero-looking zijn en juist niet naar dit soort tenten gaan vanwege het 'rose' gehalte. Zij zoeken via internet hun contacten. Ik weet heel zeker dat als er een grote disco komt die 'neutraal' oogt en niet overdreven nuchterig dat er veeel meer publiek op af komt. make it trendy, make it cool, make it attractive

Bij vraag 34 paste geen van de antwoordmogelijkheden. Ik vind het van belang dat er zoiets als de Reguliers bestat, maar dat kan ook ergens anders (opnieuw) ontstaan. Het is wel tijd om de functie van Amsterdam en de Reguliers als homopleken opnieuw uit te vinden. Dit is daar een goede aanleiding voor.

Snel open met die grote Kooistra zaken! Werkelijk zonde dat een zo groot en internationaal homopubliek nu ineens verspreid en onzichtbaar over de stad verdeeld wordt, of wegblijft.

Maak het weer gezellig en leuk. Amsterdam is dood voor gays !

Zorg a.u.b. dat de zaken opengaan en dat de tarieven goed te behappen zijn voor jong publiek zodat die meer komen en daardoor het imago jonger wordt en er daardoor ook meer (oudere) mensen komen. Zo kan je de prijzen ook lager houden!.

Nee, vind het wel goed zo :)

nee

altijd erg naar mijn zin daar, je moet het maken met je vrienden. Maar vriendelijk personeel en schappelijke prijzen helpen wel mee om een leuke avond te hebben

Uitgaan was het leukst in de tijd van de oude Havana en daarna de oude April met de super gezellige happy hours op zondag. De ondernemers en belachelijk hoge huren in de straat hebben dat "vakkundig" om zeep geholpen helaas.

nee ja toch moet weer open gaan

Club Exit was veel te klein, donker en smal, met een te heftig en internationaal publiek om de massa te trekken! Wel mooi dat er verschillende verdiepingen zijn, maar deze zijn veel te klein opgezet. Het moet groter. Een grote dansvloer met een bar erin en gemixte muziek. daarnaast teveel cafés en lounge barren. Er moet weer gefeest kunnen worden. Daarnaast is het verstandig om studentenavonden te organiseren (vrij toegankelijk), met studententarieven ofzo, om jonger publiek aan te trekken. Los laten van de 'standaard' gaymedia (dat leest de jeugd niet) en meer richting op de hippe media! Veel te doen dus! Heropenen zoals het was is zonde van de investering, want het zal niet gaan lopen.

Er moet snel weer leven komen in de straat, onderlinge concurrentie en een diversiteit in het aanbod. Door goede samenwerking kan de reguliers weer een bruisende straat worden. De lokatie is nog steeds super en de mogelijkheden zijn er genoeg...nu nog oppakken dus.

ik hoop dat er mooie resultaten uit voort komen! Verder mogen van mij mogen ook de drank prijzen wel eens nagekeken worden, ik heb tijden gehad dat ik voor me gevoel soms teveel betaalde voor drankjes, maja das amsterdam he ik kom zelf uit Heerhugowaard das het verschil, maar als het goedkoper kan maakt het al stuk leuker uitgaan. Amsterdam is voor mij al duur genoeg maar kan niet zonder en kom er zeker 1 keer per maand al is het alleen in club rouge wat nu mijn fav. club is geworden, qua publiek jong gemixt vind ik het er altijd gezellig goede muziek niet te druk en verdomd lekkere jongens die ik altijd er tegen kom heerlijk! ook mag er in meerdere clubs zoals de exit wel eens beter gekeken worden naar de hygiene die moet echt beter de toiletten zijn niet altijd schoon en staan altijd rijen(Ook ben ik een keer in de darkroom geweest uit nieuwsgierigheid maar ik vond het er iets te donker en ranzig en vies) en deur beleid misschien zodat er niet alleen maar oudere gays komen van bovende 50 die de jongere weg jagen die alleen uit zijn op een toyboy

Maak het weer gezelliger door snel weer nieuwe horecazaken te openen!Ik mis de Reguliers wel heel erg. Overige homozaken zijn zo volks, alleen maar bruinekroeg gezelligheid. Vind de sluingen ook allemaal zo snel gegaan.

meer diversiteit, verschillende eigenaren, beschaafde prijzen en geïntereest en vriendelijk personeel.als ik denk aan de reguliersdwars, denk ik aan leuke bars en disco. opvulling door een restaurantje of winkel prima, maar hou het simpel. weinig zitten te wachten op sociaal en cultureel verantwoord geneuzel. de meeste mensen die ik daar zag/ zie willen een partner ontmoeten voor 1 dag of langer, zien en gezien worden. Dat is de beste functie voor de reguliersdwars

Ik hoop dat er verstandige mensen zich zelf gaan vestigen in de straat En dan niet een eigenaar van al de zaken maar verschillende eigenaren die gezond met elkaar concurreren, dat maakt de straat weer een waar je moet zijn zo als het in de begin jaren is geweest. Zorg dat het weer bijzonder wordt, gevuld wordt (mensen trekt mensen aan), open en gezellige party sfeer op straat, geen arrogant personeel, zorg ervoor dat er niet weer een standaard concept/muziek/etc toegepast wordt

(genoeg tenten met die nichten muziek; elke gay disco is hetzelfde in heel NL. Neem voorbeeld aan de TRUT). zorg voor diversiteit aan uitgaansgelegenheden. En zorg dat je genoeg geluk hebt :)

Tip: Wellicht kan er voor gezorgd worden dat er een leuke, moderne en hippe jongeren club/bar komt (tot 30 of zo). Ik erger me vaak aan de 'oudere generatie' (if you know what I mean) en ken meerder mensen/vrienden die hetzelfde ervaren. Gewoon een leuke plek om leeftijdsgenoten te ontmoeten en om als jonge (net uit de kast zijnde) homo een rustige normale start te maken in de grote homo wereld. Ik ben zelf van mening dat dat de jongere/opkomende homo generatie erg zal helpen.

Het zou eigenlijk een soort homodorp moeten worden. Een soort boulevard met winkeltjes, uitgaansgelegenheden, terrasjes, maar ook andere voorzieningen.

Alles moet snel weer open.

Het is toch te gek voor woorden dat zoveel dicht is door 1 man en door 1 bedrijf : er moet snel een oplossing komen zodat die toeristen ook terug komen

uitgaan in Reguliersdwarsstraat zou een stuk gezelliger zijn mat wat afwisselende (homo)kleding winkels. Maar het allerbelangrijkste is professioneel klantvriendelijk personeel. Personeel dat zich bewust is dat je geld komt brengen!!

Ik ga sinds kort uit in reguliers, ik heb de tijd waar de clubs open waren niet meegemaakt, maar ik vind het nu wel erg saai, ik ga nu meer naar hetero bars omdat er heel weinig aanbod is in de regulierdwarsstraat.

De Reguliersdwarsstraat kan weer een leuke straat worden als er leuke zaken worden geopend met goed en vriendelijk personeel dat nog weet wat service, gezelligheid en klantvriendelijkheid is. Een biertje tappen kunnen heel veel mensen. Met plezier werken, dit ook uitstralen en een goede sfeer bevorderen is iets heel anders en dat waren de meeste mensen in de Reguliersdwarsstraat helaas verleerd. Waarom kan dit wel in o.m. Berlijn, Madrid en Barcelona. Daar gaan schappelijke prijzen, een leuke bediening en gezellige sfeer hand in hand. De prijs is nog niet eens doorslaggevend als daar maar een goede service en leuke sfeer tegenover staan. In de Reguliersdwarsstraat was dit de afgelopen 3 jaar steeds minder het geval! Er zijn genoeg homo's, ze hebben genoeg geld en ze zijn niet te kritisch. De horecauitbater(s) hebben gewoon te weinig hun best gedaan om voor een goede service, gezelligheid en een leuke sfeer te zorgen!

De trend in het homo-uitgaansleven is veranderd: er zijn wekelijks leuke feesten op verschillende locaties. Het publiek heeft geen behoefte meer aan één straat vol met homokroegen waar in elke kroeg dezelfde sfeer heerst, dezelfde muziek klinkt, dezelfde mensen komen, de drank duur is en de bediening hautain. In de jaren 80 en 90 kwam de Reguliers hier nog mee weg, nu is die tijd voorbij. Anno 2010 wil het publiek diversiteit: wekelijks andere locaties, andere muziek, een andere sfeer.

Ik ben pas net uit de kast dus nog niet zo vaak in de Reguliers geweest, ook omdat ik niet in

Amsterdam woon. Maar ik vind het erg belangrijk dat deze straat er is, en ben er ook als nederlander trots op! Dat de Kooistra zaken zijn gesloten heeft een heleboel negatieve publiciteit opgeleverd en dat is jammer. hoe kunnen alle 4 de zaken in een keer weg zijn. Dat moet toch wanbeleid zijn? Dat zie je als ondernemer toch aankomen? Wat een sukkel die Kooistra...

Breng meer variatie aan maar houd t als gay straat. Denk maar aan een Homo VVV, reisbureau, cinema, meer horeca gelegenheden, eventueel ook een nieuwe sauna

overdag zouden er meer kroegen open moeten zijn zodat je ook 's middags na het winkelen op een terras (overkapt) kan zitten en lekker een drankje kan drinken

Ik mis eigenlijk alleen de oude April Bar, niet de April van na de grote verbouwing in 2008/2009. Het werd toen veel te steriel; als er een nieuwe eigenaar komt hoop ik dat die het gezelliger & minder pretentius kan maken. De Reguliersdwarstraat had de reputatie van een zeer trendy straat met vreselijk modieus publiek maar dat was altijd al onzin: het percentage mooi geklede mensen was misschien hoger dan elders maar ook mensen die niet modieus waren voelden zich daar thuis. Kortom: de Reguliersdwarstraat was niet sjiek en wordt niet sjiek!

-Vermijd monopolie, stimuleer diversiteit -Vind nieuwe, onafhankelijke ondernemers. -creer een ijkpunt voor bezoekers en toeristen, -Middels voorlichtingspunt, anex vvv, anex -rariteitencabinet of, eventueel via gemeente. -Maak promotie voor hernieuwde Reguliers

Dat echt met spoed die gesloten zaken open moeten. Taboo is leuk, maar te klein. Door het ruimtegebrek loopt de straat alsnog leeg.

Als de reguliers een aantrekkelijke gaystraat voor iedereen moet worden, moet er ook een gevarieerd aanbod zijn. Niet alleen zaken gevuld met ballen, uberhippe jongetjes, top40 dance muziek en arrogante bediening. De reguliers voldeed daarmee precies aan het stereotype aanbod van homozaken. Aangezien er superveel verschillende homo's zijn is het fijn als dat in een straat die DE homostraat van Amsterdam wil zijn enigszins terug te vinden is.

Uitgaan in de Reguliersdwarstraat is al jaren niet leuk meer; knalharde muziek, te veel hetero's, geen gevoel meer voor de noodzaak van homo horeca, enorme individualisering. In de enquête wordt als alternatieve uitgaansstraat de Warmoesstraat niet genoemd. Vroeger (toen alles beter was, hihi) ging ik in de avond naar de Reguliersdwarstraat, en daarna naar de Warmoesstraat.

-niet proberen de jaren negentig terug te halen, de tijd en tijdgeest is veranderd. -laat 'Gay Amsterdam' vanzelf weer opkomen, mogelijk in een andere buurt of straat. De Zeedijk bijvoorbeeld. -maak ruimschoots gebruik en verbinding met internet als medium en netwerk. Dus veel aandacht en investering voor nieuwe media. Ook veel -internationale- promotie. -zorg dat de straat of buurt ook overdag aantrekt met winkels koffiebars, galleries etc. -zorg voor regels om te voorkomen dat verschillende horeca of ondernemingen in één dezelfde eigendom komt. Waarborg 100% concurrentie (neem voorbeeld aan de NV Zeedijk) -investeer ruimschoots in veiligheid zonder de gemeente af te wachten (mogelijk de oorzaak van de teruggelopen veiligheid is te laat signaleren en actie, te lang gewacht op dat de gemeente investeert) Dit kan met camera bewaking en een snelle

bewakingsploeg die dag en nacht in actie komt en patriouleert.

Een multi cultureel centrum in de Regulier lijkt mij niet handig.

De Reguliersdwarsstraat hoeft niet te worden zoals het was, want dat is geweest. Wel zou het leuk zijn als het weer wát zou worden, zodat het weer gaat leven.

Sinds er geen auto's meer in de straat komen vind ik de straat doods. Het lijkt daarmee op een 'entertainment centrum' waar het verplicht gezellig moet zijn. De straat is te breed om op zich zelf 'gezelligheid' te bieden waardoor het een, lege, doodse bende wordt.

Maak het klantvriendelijk in prijs en service. "Beter twee koffie verkopen van 2 euro met een glimlache dan een van 4,50 in een lege zaak met sjagereinen" Laat mensen weer lachen!!!

Doe er wat aan schande!

Ja dat ze met iets nieuw moeten komen betere feesten :P

Diversiteit en ontwikkeling zijn woorden die van de Reguliers een succes moeten maken. Het enige wat de bezoekers bindt, is seksualiteit. Teren op Homo Top 100 muziek en video beelden van Bel Ami boys als bar formule is hiermee achterhaald. GAY is niet meer 'the key to succes'. Ook in de "hetero uitgaans wereld" is men verplicht om mee te gaan met nieuwe ontwikkeling, dus waarom zou stilstand in de Reguliers dan wel geoorloofd zijn? 1990 1993 Terug

Ondanks de openheid die de gemeente Amsterdam wil uitstralen omtrent het homo-beleid in de stad laat het uitgaansgebied veel te wensen over. De binnenstad is klein, oud, en niet vernieuwend op dit gebied. Een aantal jaren geleden kwamen er steeds meer zo nodig 'hippe'en 'trendy' zaken bij, terwijl de gezelligheid bleef afnemen. Tijden van een volle Soho beneden en boven zijn niet meer, en ook van 'clubbing' is geen sprake. Na oneindig lange leegstand van het o-zo gezellige oude Havana bleek ook na opening niet veel meer over van de magie die het pand weer nieuw leven in had moeten blazen. De eeuwige besproken verbouwing van de Exit-club deed na jaren van speculeren geen enkele nicht meer warmlopen waarna men maar vasthield aan de bestaande, oud uitziend en Cockring ogend interieur om de laatste Aziaten toch nog binnen te houden. Prima gedaan gemeente Amsterdam. Laten we het bestemmingsplan vooral handhaven. Nóg meer restaurants, nog meer broodjeszaken, keukenwinkels, beddenzaken en andere bestemmingen waar het gemiddelde gay-minded geen drankje kan drinken, kan socializen of kan dansen. Eten kan op het Rembrandtplein, de rest in het geflopte Arenaboulevard. Breek de boel door en maak er mooie clubs en barretjes van, opgedeeld in aparte ruimtes met voor ieder wat wils. Overkoepel de Reu de Vaseline, weer scooters en illegale taxi's die homo'tjes kijken, door de straat auto-luw te maken in plaats van nog hogere en smallere trottoirs aan te leggen. Plaats bomen, en bakken, schilder gevels, plaats bankjes, gebruik spotlicht om de mooie panden 's avonds te belichten en de straat haar allure te geven die ze verdient. Ik wil best meehelpen om wat te verzinnen om deze straat, in deze tijd, winstgevend en gezellig te maken. Geld zou nog niet eens een issue mogen zijn. Een schande hoe het er nu bij ligt. Gemeente Amsterdam, neem een voorbeeld aan J. van den Ende met zijn DeLaMar. Klaar in praktisch een jaar tijd en een pand met klasse en haar eigen oude uitstraling.

Alles is mogelijk. [-adres-]

Ik vind het ronduit triest hoe het nu in de straat is. Ik mis de contacten en vrienden. Men blijft nu op zaterdagavond thuis. De sociale contacten waren er altijd perfect.

Nieuwe frisse ondernemers die hun eigen zaken in de hand moeten houden en concurrentie met elkaar moeten voeren zou de sfeer bevorderen. Alleen dan hebben de ondernemers in de reguliersdwarsstraat een stok achter de deur om hun eigen zaak zo gezellig mogelijk te houden.

ik heb behoefte aan leuke feesten dus maak er wat van voor mij is het belangrijk dat het personeel in deze straat weet dat het voor de klanten en publiek werkt en niet alleen voor het geld. arrogantie is denk ik de grootste kapotmaker van deze ooit zo gezellige en geweldige straat voor de homo's. er zijn een aantal zaken nodig die er niet alleen op uit zijn "in" te zijn, maar die interesse tonen in de klant. er mogen zaken komen die zich meer op verschillende leeftijdsgroepen richten. geef het personeel een cursus hoe ze met de mensen om moet gaan

Door het verminderde aanbod aan leuke homo-uitgaansgelegenheden weten veel jongeren ook niet goed meer waar ze terecht kunnen. Ik (18) lijd hier bijvoorbeeld onder.

De hele reguliers zou totaal op de schop moeten... Hele nieuwe wind van allemaal ondernemers die er iets moois van willen en kunnen maken.

Dankzij het achterstallige onderhoud, verloedering, etc. van alle kooistra zaken is de reguliersdwars zijn aantrekkingskracht kwijtgeraakt. Oude meuk! Wil je nog wat van deze straat maken dan zul je wat kleinschaligere, meer trendy cafe's er moeten zien te krijgen. Vooral de laatste jaren was de enige echt leuke tent het Exit cafe. Klein, druk, gezellig. De Arc was in den beginne leuk en vernieuwend maar daar is in al die jaren niets aan gedaan. Kijk eens naar Soho in London, of naar Sydney. Daar heb je leuke, spannende, hippe nieuwe tenten waar ook regelmatig vernieuwing plaatsvindt. Ik kom mijn huis niet uit voor een kroeg in de sfeer van oud ierse pub of een ranzige tent als de exit. Wat dat aangaat heeft Sjoerd Kooistra de boel volledig naar de kloten geholpen. Ik ga tegenwoordig liever in het buitenland uit (London, Cape Town, Sydney).

zo snel mogelijk specifieke op homo mannen gerichte horeca heropenen of vergunningen afgeven voordat inderdaad Amsterdam (internationaal) aan glans verliest. Geen hetero zaken !!!

Als alle zaken te lang gesloten blijven kom het publiek niet meer terug. Als de Reguliers nog als uitgaangebied moet blijven, moet er snel weer positieve aandacht voor komen.

Ik ben nog niet zo lang uit de kast en zie de Regulier als een plek waar je als gay zijnde jezelf kan zijn, des te jammer is het dat alles zo slecht loopt... Gisteren liep ik er doorheen en schrok gewoon van de leegte en de vele gesloten panden... Amsterdam moet als geheel erg snel gaan vernieuwen want het gaat hard bergafwaarts met de hele homoscene helaas... de marocaanse gemeenschap/jongeren heeft hier ook een groot aandeel in maar homo Nederland moet hier gewoon openlijk en duidelijk tegen in opstand komen... Nederlandse homo's zijn verwend als je naar andere

landen kijkt dus het word de hoogste tijd dat we onze rechten gaan verdedigen en niet "laten" verdedigen door anderen..o,a. door hetero's...!!!!!!!

Ik hoop dat met name het exitcafe snel weer opengaat. Je merkt nu wel dat het erg stil wordt in de ooit zo bekende reguliers... Hopen dat het snel weer opgaat bloeien!

M.u.v. van de April was er de afgelopen 5 jaar echt niets trendy meer aan de homohoreca in de Reguliersdwarstraat. Alleen de zomeravonden waren nog de moeite waard om te bezoeken.

Het is gewoon over!! Amsterdam heeft idd nieuwe homo horeca nodig, maar niet meer in de Reguliers, mensen zijn te slechte service en vieze gebouwen zat. Daarnaast wil ik mijn onvrede uitspreken of de slechte enquete: veel vragen hadden suggestieve antwoorden en anderen gaven niet te mogelijkheid om zelf ander

Vraag 44, de antwoorden gegeven in de Engelse versie van de enquete:

i always considered that gay-friendliness in amsterdam is one symbol of open-mindedness and in a modern context, friendliness amongst different community (sexuality wise or ethnicity wise) would be the more sophisticated interpretation of openmindedness. it will be great to see this progressed form of open-mindedness on the street so that variety of people from different background can meet, respect each other and co-exist. amongst all the 'gay districts' in amsterdam, reguliers has the biggest potential in this respect (don't know why but it feels that way...) and it could make the street stand out as unique. for this reason, the news on reguliers.net is encouraging as the potential new owners of some business seem to come from different background...

As the owner of a gay venue in Amsterdam, I do not find the Reguliers as competition, but rather crucial to keeping the gay scene alive for all of us. As long as there is press about closures and less about new venues opening and doing well, the gay tourists will stop coming to Amsterdam. It's been long enough and it's time for some of the bigger places on the Reguliers to reopen separately, involve some kind of competition with each other to raise the level of service, and let Amsterdam finally reclaim its title as the Gay Capital of Europe!

It is/was a wonderful street

think the street needs to become more friendly with there customers, and also i noticed they do not let any other parties to advertise there flyers in the bars , wich is wrong . the staff need to learn service with a smile , not here you beer now fuck off look .

iT or Roxy should come back, if possible in THE reguliersdwar or in THE Bank on rembrandt square

I miss the old days when I discovered the Reguliersdwarstraat, back in 2003.

I miss the summers when everyone is on the street. I miss some of the bars / clubs but they were not always good. This questionnaire is not that good, the answer possibilities do not take certain aspects into consideration. On the questions about the Kooistra venue, you can not compare them to each other. The exit is totally different to the arc

Firstly may I say that I found the questionnaire did not give sufficient opportunity to comment on key questions. I believe that the Reguliers was once a very important part of the Amsterdam gay scene. I have only lived in Amsterdam for 3.5 years but have played a very active part in the gay scene. I found that the Reguliers lacked creativity, good customer service and value for money. The only times I found any venue to be busy was 5 mins before each happy hour and 10 mins after. It was clearly evident that the focus was on making money and keeping the beer taps flowing than providing quality, creativity and interest for the customers. I find it hard to understand why such support is still given to these venues and this street whilst other independent bars who work hard to provide a varied agenda for their customers, keep prices low and offer good customer service do not get the same financial, licensing or council support as those with an Reguliers address. I name Prik on the Spuistraat, The Engle, Queenshead and Cozy bar. All run by hardworking, independent and creative businessmen. If Amsterdam is to try to put itself back on the world gay map then focus should also be outside of this street. You only need to go on any of the agenda websites (www.nighttours.nl for example) and read the reviews of visitors to Amsterdam. Those bars outside of the Reguliers receive high ratings. Those on the Reguliers do not. Clear. I also believe that for any city to consider itself a gay capital then it should have a visible Gay information centre and not one that is located in the basement of a gadget shop. Be visible, be evident and be proud. On offer should be a world class gaysauna. I believe Thermos in its day was that but now the reviews would lead you to believe otherwise. To offer gay tourists, gay residents and those interested in the gay scene then it should go beyond one street and focus should not just be contained to bars and nightclubs. Amsterdam has a rich gay history and should be proud to share it. I believe that a museum, historical centre / information centre is key to any successful gay centre. A lot has been written recently about gay hate crimes in Amsterdam and I am not going to spend time here to reiterate what has already been written. However, what I will say is in order to be successful in creating a Gay Capital then visitors and residents should be able to walk freely and express themselves without judgement, comment or physical abuse. Period. I hope my comments go some way toward helping to understand what is essential to the Reguliers, Amsterdam and its gay inhabitants. I do not feel the need to be anonymous on this survey so if you require further understanding then please feel free to call me. [-adres-]

The clash of different gay stereotypes could give birth to a new atmosphere open to everyone, from the fashion lover till the gay squatter... move things in order to create new realities.

PLEASE RE OPEN ARC, SOHO, EXIT AND APRIL ... AND PLEASE WE NEED GOOD PARTIES LIKE LA DEMENCE HERE. THANKS

PLEEEEEEEEEEEASE REOPEN THE EXIT AT LEAST A WEEKEND DISCO IS BADLY NEEDED!!!!!!!!!!!!

cool survey!

Amsterdam is dead. It's the attitude of the staff in gay bars, etc., that's the killer! I always felt that

they are only interested in the gay dollar. Also I have not felt safe in Amsterdam for quite some time! On top of all this all museums in Amsterdam are closed, or so it seems. I now prefer to spend my 'gay dollar' in North America, either the USA or Canada. There you still have 'service with a smile!' Also, often, Europeans act so superior! Cheers!

I have always loved this area in Amsterdam, as a straight female, I have always been comfortable and always welcomed there. I have met many interesting and friendly people and never had any trouble there. Apart from a couple of big bars, such as April, the street would benefit from more smaller businesses, such as cafes and bars which are opened during the day. The key is quality and service orientated places. Additionally, not every gay man or woman has a high disposable income, so there needs to be different places with a range of prices. Amsterdam does need this street, and more than ever now.

The street should be closed to traffic and it is crazy that even in the summer when it is closed to traffic that mopeds still use it at high speed and danger to us all

1. increased terrace usage especially winter months, with exterior heating as in Paris and other leading European cities. Amsterdam is shamefully behind in this area... 2. a better class of horeca ondernemer than kooistra... like the previous owner of Arc, Rob...good ondernemers make for good establishments.

thanks for making this effort...

Change is good! Forget the old and move forward! (Although some of my answers may not have reflected this)

Reguliers a big gay (non-Exit) club, and a few nice bars.

It's lame. It's tired. It's an old has-been. Give up.

I would be very much happy if Reguliersdwarsstraat got its glory again.

I sincerely hope the Government and the Gementee Amsterdam will do something about this before we loose the glory of Capital of the world Amsterdam. As a young gay man I use to dream of living in Amsterdam because of this but today its just something we can remember and not really be there and trust me this will affect tourism because tourism dollar is very important for Holland. Its so sad.. really really sad to see our national icon loosing it totally....

Amsterdam needs new bars and a new disco (Exit and cock ring are close!) to be again one of the gay capital of the world.

would be great to have some disco parties/places to dance modern music and guest artist to visit! Yes...partner with the Government Divisions and Private Sector to re-ACTIVATE the street,

hopefully sooner than later :-)

no

I think the street has peaked and it is time for something and somewhere different , as a Brit I find visiting Amsterdam so incredibly expensive these days , particularly hotels , tho the bars to , it has priced itself out of the market as now it is cheaper to go almost anywhere else in Europe for a good gay time . I have been visiting Amsterdam for over 35 years , and even lived there for two years .

let's hope for better times.

I really hope Reguliersdwarsstraat will back soon. Good luck.

It's a shame to see great venues sitting empty, a consortium of gay businesses should open them

Gedeeltes uit deze resultaten mogen, binnen de grenzen van de wet en de redelijkheid, geciteerd worden onder vermelding van de bron en in digitale vorm van een link naar www.reguliers.net.

Februari 2011 © Peter Koop / Reguliers.net